

Interview Piet Brands, Dierenweide Acht

Wie kent de dierenweide niet, midden in het dorp? Iedereen fietst of rijdt er wel eens langs of gaat met de kinderen, kleinkinderen de dieren voeren.

Kijk op Acht vroeg zich af hoe de dierenweide is ontstaan in Acht. Een afspraak was snel gemaakt met Piet Brands, de beheerder van de Dierenwei. Tijdens een gezellig gesprek en een kop koffie vertelt Piet de geschiedenis van de dierenweide.

Het begin

"Het is begonnen nadat café de Sport in 1974 is afgebrand. Het café stond op de plek waar nu de dierenweide is. Het terrein bleef lang braak liggen. Er werd vuil gestort. Martien van Eerd en ik hebben samen het initiatief genomen om er een dierenweide te maken. Hekwerk werd geregeld en met ondersteuning van de Dorpsraad werd de dierenweide gerealiseerd. Piet van Kemenade en Bernard Verkooijen (toenmalige voorzitter Dorpsraad) hebben zich hard gemaakt voor de dierenweide. Frans van de Ven heeft het dierenhok getimmerd."

Piet vertelt: "Wij woonden eerst in de boerderij die tegen de dierenweide aan ligt (Cor Gehrelslaan). Wij moesten daar weg omdat er volgens het bestemmingsplan een weg zou komen. Wij hebben toen ons huis gebouwd naast de dierenweide (Rijnstraat). Het bestemmingsplan werd veranderd, de weg is er nooit gekomen en zodoende bleef het terrein maar braak liggen."

Waar komen de dieren vandaan?

Piet: "Martien en ik zijn de eerste hertjes gaan halen bij Huize Padua. Je kon daar voor weinig geld, kleine hertjes kopen."

Soms worden er tijdelijk dieren gestald. Zoals ezels en een pony. Het probleem met ezels en pony's is dat deze dieren niet gevoerd mogen worden. Zij blijven namelijk eten en eten zich daardoor dood. Nu zitten er alleen dieren die gevoerd mogen worden.

Tja, en af en toe worden er dieren bijgezet. Kippen en met name hanen. Dat zijn herriescoppers! Tegen de vakantietijd zijn er in eens veel konijnen Het is zelfs gebeurd dat er jonge katjes werden losgelaten in de dierenwei."

"Er is ook een hertenbok geweest. Maar daar hadden we veel toestanden mee. Een keer heeft zijn gewei vastgezet aan een kar in de wei. De dierenarts moest er aan te pas komen om hem los te halen nadat hij verdoofd was".

Wat eten ze ?

"In de winter moet ik de dieren bijvoeren. De mensen komen dan minder vaak de dieren eten geven. Zomers valt het wel mee. Ze eten voederbieten, aardappels soms appels van de Fruittuin. De kippen krijgen legkorrels".

Wat kost het allemaal?

"Het voer betalen we zelf. Vorig jaar hebben we subsidie gekregen van de Dorpsraad. Dat was erg welkom. En een aantal jaar geleden hebben we van de basisschool geld gekregen. Zij hadden een sponsorloop gehouden en het geld geschonken aan de dierenweide. Wij waren daar erg blij mee".

Wie helpt er mee?

Piet: "Helaas is in februari Martien van Eerd overleden. Wij deden het werk samen. Twee keer in de week de hokken schoonmaken, voederen enz. Maar mijn kleinzoon Thijs komt helpen en Mark Zwanenberg helpt ook als wij een paar dagen weg gaan. We zien wel hoe het verder gaat."

De toekomst

De grond van de dierenweide is van de gemeente. Heeft de gemeente andere plannen met de grond?

Piet: "We weten het niet. We wachten het maar af. Wij zijn niet op de hoogte van andere plannen. 4 á 5 jaar geleden heeft de gemeente nog een nieuw hek gezet. Zo wordt ons werk toch gewaardeerd". Net als door vele Achtenaren die vaak even met of zonder kinderen bij de dieren langs gaan.

Piet geeft aan dat het wat hem betreft nog geen tijd is om te stoppen.

Tot ziens bij de dierenweide!
De dieren wachten op jullie!

