

#### 4 MEI DODENHERDENKING

Wat doen we met die ene minuut  
van zestig seconden  
staan we allemaal even stil  
bij hen die de dood hebben gevonden?  
of leven we gewoon door  
en willen we alles vergeten  
van hen die hun leven gaven  
willen we dat nog wel weten ?

71 Jaar is het geleden  
dat Nederland is bevrijd  
voor velen lijkt het gisteren  
voor hen bestaat geen tijd.  
dus wat doen we, met  
die ene minuut van stil zijn  
doen we het voor hen  
of doen we het voor de schijn ?

Ik vind één minuut stilte  
nog steeds niet genoeg  
niemand had om de dood gevraagd  
echt niemand die er om vroeg.  
die ene minuut stilte  
het zijn maar zestig seconden,  
denk eens aan hen  
die zinloos de dood hebben gevonden.

Mensen die in het verzet zaten  
of in het leger hebben gevochten  
die voor iedereen hun best deden  
en toch niet langer leven mochten.  
kunnen wij onze kinderen leren  
de vrede opnieuw te bewaren,  
kunnen wij onze kinderen  
voor een nieuwe oorlog sparen ?

*Geschreven door Moeke.*

Aantal jaren na de bevrijding aangepast naar 2016 (= 71)